

Kom, Heer Jezus, kom.



BID VOOR DE ZIEL VAN  
MEVROUW  
MARIE-JULIE DE BOCK

weduwe van

Mijnheer VICTOR CALLAERT

geboren te St-Maria-Horebeke, de 13 januari 1883

en er overleden de 10 december 1961

Gezalfd met het H. Oliesel.

Lid van de Confrerie van S. Barbara.

Niets is zekerder dan het feit. Niets is onzekerder dan het uur van de dood.

S. Augustinus

Als het morgen is, denk dat gij de avond niet bereiken zult; en als het avond is, wil u de dag van morgen niet verzekerd houden.

Al wie in Mij gelooft zal niet sterven in eeuwigheid.

Ev. v Joannes XI 25

Bemide Kinderen en Kleinkinderen, ik weet dat mijn spoedig heengaan U zal bedroeven. Want gij bemindet mij en daarom is het, dat mijn dood aan uw harten, een zó diepe wonde brengt. Moge Maria, de troosteres der bedrukten U doen troost zoeken en vinden in uw gebed voor moeder - zaliger. Zij was steeds zó goed voor u. Gij weet hoe gaarne zij had u op bezoek te mogen ontvangen in het eenzame ouderlijk huis. Ik dank u voor liefde en voor de gebeden die gij voor mij zult doen.

En gij ook, bemide Broeders Zusters en Familieleden, gedenkt u mijner in uw gebeden. Aan allen tot weerziens in de Hemel.

Jezus, Maria, Jozef, dat hare Ziel in vrede ruste. Amen.

R. I. P.



Zeer getroffen door Uw bliken van  
diep christelijk medevoelen bieden U  
hiervoor hun welgemeende dank.

De Familiën CALLAERT, DE BOCK