



ALS AANDENKEN AAN

MEVROUW

MARTHA DE BOCK

echtgenote van de Heer Marcel Truyen

Geboren te St.-Blasius-Boekel op 3 augustus 1939
en in familiekring overleden te St.-Maria-Horebeke
op 24 februari 1992, gesterkt door de
H. Sakramenten der zieken.

*Bestuurslid van de K.V.L.V.
Agra-verantwoordelijke*

De namis zal opgedragen worden op zondag
22 maart 1992 om 10.00 uur.

Marcel Truyen en kinderen danken u voor uw
kristelijke deelneming.

Liefste mama, tante Martha, dit veel te vroege afscheid
stemt ons ontroostbaar.

De laatste maanden hebben wij vaak overdacht wat jij
voor ons betekent. Steeds hebben we je gekend als
een wijskrachtige, intelligente, optimistische en werk-
lustige vrouw. Enthousiast vervulde je je dagtaak. Groot
was je inzet en zorg voor je gezin, familie en vrienden.
Geen inspanning was te veel.

Het laatste jaar van je leven was vooral een afmatten-
de strijd tegen ziekte, angst en pijn. Afhankelijk zijn, viel
je heel zwaar. Maanden hebben wij samen gehoopt en
gebeden dat het verdikt toch niet waar zou zijn. Hard-
nekkig vocht je voor je leven.

Ondanks alle tegenslagen en ontgoochelingen, bleef
je diepgelovig en vol vertrouwen. Enorm dankbaar en
erkentelijk voor alle hulp en steun.

Blijvend zullen wij je missen. Talrijke mooie herinnerin-
gen helpen ons de diepe pijn en verdriet dragen en
sterken ons voor de toekomst.

"Herinnering is brood
dat wij zo gaarne eten
om dagelijkse dood
en ondank te vergeten,
herinnering is licht
dat grauw en grijs
een heilig eiland sticht
een stil wit paradijs." (A.V.W.)



WIE ONS GEZIN HEEFT GEKEND
WEET WAT JE VOOR ONS BETEKENT