



Dankbare herinnering aan

DE HEER

**Maurits DE BOCK**

**echtgenoot van Mevrouw**

**Nelly VANHAESEVELDE**

geboren te Nederename op  
27 december 1929 en godvruchtig  
overleden te Ronse op 15 april 2005.

---

Nelly VANHAESEVELDE, kinderen,  
kleinkinderen en achterkleinkinderen,

De families DE BOCK-GRAMBERGEN  
en VANHAESEVELDE-BAERT,

**danken U oprecht voor de bliken  
van medeleven en gebed.**

---

Uitvaartverzorging Devos. Ronse.

Lieve echtgenoot,  
lieve vader, lieve grootvader,

Beetje bij beetje moest je ons verlaten,  
we konden niet meer zo goed met je praten.

Die blik, die stilte deed vaak zeer,  
de echtgenoot, de vader, de opa van vroeger  
was je niet meer.

Maar nu je voorgoed bent heengegaan,  
zeggen we 'Dank je' voor al wat je hebt gedaan.

Elke dag opnieuw houden we je diep in ons hart,  
ergens op een plaatsje, speciaal voor jou, apart.

Je herinnering blijft in ons leven,  
je hebt je handen, je hart aan ons gegeven.

Het leven kent zijn momenten  
van vreugde én verdriet.

Momenten die voorbij zijn vergeet je niet.

We houden in gedachte, dat vrede en liefde  
alles was waar jij naar trachtte.

We zeggen je dank voor de kracht van je handen,  
de grootte van je hart, je liefde en ook dit leven.