

Er leeft een God die alles schiep
wat zichtbaar en onzichtbaar is,
Die mij tot Zijn aanschouwing riep
uit ondoorgroondbare duisternis.

†

Tot zalige gedachtenis van
DE HEER

Michel DE BOCK

weduwnaar van Mevrouw

Germaine VANDEN BOSSCHE

geboren te Mater op 14 april 1915 en zacht
in de Heer ontslapen in het Academisch
Ziekenhuis te Gent op 21 januari 1976,
voorzien van de Genademiddelen der Kerk.

Wie had ooit gedacht dat Michel, die wij
zaterdagmorgen op boodschap zagen in het
dorp, nog diezelfde dag zou ter verpleging
worden opgenomen om niet meer levende
terug te keren. Geluk en beproeving wis-
selden zich in zijn leven snel af : gelukkig
in zijn huwelijk, gelukkig ook met zijn werk
om het welzijn van zijn kinderen, verloor
hij te vroeg zijn echtgenote, werd zijn ge-
zondheid geknakt en werd het werken hem
onmogelijk gemaakt. In zijn omgang en
omgeving was hij een zacht, wijs en vrede-
lievend mens, wiens mond steeds eerlijk
sprak en wiens hart mild voelde. Als gelo-

vige schikte hij zich onderdanig aan de wil
van God en naar de wet van de Kerk. Hij
was geen wekeling, hij maakte van zijn
beproevingen een offer. Zijn vaderlijk voor-
beeld voor ogen zal ons een troostende
herinnering blijven.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, gij
weet welke tedere liefde ik u toedroeg.
Met vreugde ervaarde ik uw wederliefde
en uw onderlinge genegenheid. Bewaar wat
gij van mij geleerd hebt en betoon mij
verder uw edelmoedigheid in uw gebeden.

Dierbare broeders, familie en vrienden,
heb dank voor uw aanmoediging tijdens de
beproevingen die mij troffen. Ik vraag u
als laatste liefdedienst voor mij bij de Heer
om genade te bidden.

Sylvain Dujardin - De Bock en kinderen,
Gilbert Gijselinck - De Bock en kinderen,
Marc De Bock - Van Bost en dochttertje,
zijn kinderen en kleinkinderen ;

Mw René Vanden Bossche - Leyman,
zijn schoonmoeder ;

De families DE BOCK, VANDEN BOSSCHE,
VLAEMINCK en LEYMAN,

danken voor uw kristelijke deelneming.

Namis op woensdag 17 maart 1976 te 19 u.

Drukk. Van Herzele - Ouden.