

H. Hart van Jezus hoop van die in U sterven, ontferm U onzer. (Lit.)

Bid voor † de ziel

van Mijnheer

OMER DE BOCK

echtgenoot van Mevrouw

MARIE VAN WYMEERSCH

geboren te Zegelsem de 22 Januari 1864 en godvruchtig overleden te Nederbrakel de 1 Mei 1950, Versterkt door de laatste H. H. Sacramenten.

Lid van de Bond van het H. Hart.

Het is zoet te sterven wanneer men een standvastige godsvrucht gehad heeft voor het Hart van Hem, die ons moet oordelen... De dood voor een echte christen is de oproep van de Heer die zijn trouwe dienaar gaat belonen,

Hij heeft de Heer gediend in de vreugde van zijn hart, met een levendig geloof, een onwankelbaar vertrouwen, in eenvoudige godsvrucht. Uitgeput van krachten door zijn hoge ouderdom, sleepte hij zich naar de kerk om toch nog eens zijn geliefde Bondsmiss ter ere van het H. Hart bij te wonen; reeds vermoeid hield hij er aan op de dag des Heren, zijn nederige hulde, aan zijn Heer en Schep- per in zijn zondagsmis te brengen.

Sterk van gestel, was hij een werkzaam en vlugtig man die steeds het welzijn van zijn huisgezin behartigde: die door zijn toewijding en eerlijkheid, vrede in zijn huis deed heersen; die door zijn woord en voorbeeld zijn kinderen opleidde in de vrees des Heren,

"Wij bidden U Heer, wil aan deze ziel de plaats van verkwikking, licht en vrede verlenen. Door denzelfden Christus, onze Heer," (Mis)

Dierbare echtgenote, troost U met het zoet gedacht dat wij eens voor eeuwig zullen verenigd zijn in de Hemel. Dank voor uw liefde en zorgen, En gij, mijn be- minde kinderen, kleinkinderen en vrienden, mijn vreugde en mijn kroon, eert uw moeder en legt U de plicht op, te bidden voor de rust van mijn ziel.

H. Hart van Jezus, ik heb vertrouwen in U (300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid. (300 d. afl.)



Mw Omer DE BOCK-VAN WYMEERSCH;

Mejuffer Alice DE BOCK;

Mr & Mw René DE BOCK-DE BONTRIDDER en kinderen;

Mr & Mw Victor DE BOCK-HERREGAT en kin- deren;

Mr Remi BAESKENS-DE BOCK en zoop;

Mw BRAEKMAN-DE BOCK en dochter;

Heer Dokter Veearts en Mw Julien DE BOCK-VAN DER Aa en kinderen;

De Familien DE BOCK, VAN WYMEERSCH, BACON en LA CROSSE;

Danken U van harte voor de bliken van oprechte deelneming door U betoond.

Nederbrakel Druk. We O. Surdiacourt