

Geloofd zij Jezus Kristus.



**BID VOOR DE ZIEL VAN  
MIJNHEER**

## PETRUS DE BOCK

Weduwnaar van Mevrouw Marie-Louise DE MESURE

Geboren te Nederbrakel, de 31 januari 1886 en er  
godvruchtig overleden, de 28 maart 1965.

Gesterkt door het H. Sacrament der zieken, de  
H. Kommunie en de pauselijke zegen.

Opgeeste 1914-18. Lid van verschillende godsdien-  
stige verenigingen.

Gedenk ,mens, dat gij stof zijt ! Vandaag ik, morgen  
gij ! Gelijk een wind, als een schaduw is mijn leven  
vervlogen. Mijn leven, dat een leven moest zijn tot  
voorbereiding op het eeuwig leven, dat ik nu ben inge-  
gaan, is niet altijd geweest in overeenstemming met  
Gods Wil. Gods liefde en barmhartigheid is groot, en  
Hij heeft mij de genademiddelen van onze Moeder de  
H. Kerk geschonken. Laten wij dan ook dat schone ge-  
bed uit de begrafenis mis bidden : "God, wie het eigen  
is altijd barmhartig te zijn en te sparen, wij smeken U  
voor uw dienaar, die Gij uit deze wereld hebt laten  
heengaan : laat uw heilige engelen hem opnemen en  
geleiden naar het hemels vaderland, het paradijs.

Dierbare kinderen en familieleden, ik dank U allen  
voor uw zorgen en genegenheid. Blijft voor mij bidden  
thuis, maar vooral in uw wekelijkse zondagsmis.

Dat zijn ziel in vrede ruste !

Heer en Mevrouw Valère DE BOCK-DE BOCK;  
Heer en Mevrouw Herman DE BOCK-ROELANDT;

Mejuffer Annie DE BOCK;  
Jongheer Denis DE BOCK;  
Jongheer Willy DE BOCK;  
Jongheer Noël DE BOCK;  
Mejuffer Regine DE BOCK;  
Mejuffer Claudine DE BOCK;  
Mejuffer Rosaline DE BOCK;

zijn kinderen;

zijn kleinkinderen;  
De familiën DE BOCK, DE MESURE, DE PESSEMIER en VAN PETEGHEM.

*Bedanken van harte voor de blijken van kristelijke  
en innige deelneming hen betoond.*

Drukk. **FLANDRIA** Munkzwalm