



TOT ZALIGE GEDACHTENIS AAN
DE HEER

Placide DE BOCK

weduwnaar van Mevrouw

Odila BROWAEYS

geboren te Mater op 14 september 1893 en in de Heer ontslapen te Oudenaarde-Mater op 9 november 1986, voorzien van de Genademiddelen van de H. Kerk.

Hij was lid van de Confrerie van de H. Amelberga, van de Kristen Bond der Gepensioneerden en van Ziekenzorg. - Ere-voorzitter van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen.

Oudstrijder 1914-1918, lid N.S.B. Mater - Ridder in de Kroonorde met Zwaarden - Ridder in de orde van Leopold II met Zwaarden. - Ridder in de Leopolds-orde met Zwaarden. - Oorlogskruis. - IJzerkruis. - Vuurkruis. - Overwinningmedaille. - Herinneringsmedaille van Koning Albert.

Ere - Burger van de gemeente Mater.

Met het overlijden van Placide ontvangt ons momenteel de oudste mannelijke parochiaan. Hij is 93 jaar geworden en wij zijn de Heer dankbaar om dit lange leven van deze blijde en gelukkige mens die zelf dankbaar was voor wat zijn kinderen en medemensen voor hem deden. Maar meteen verdwijnt op onze parochie ook de laatste oudstrijder 14-18. Zoals elk oudstrijder heeft hij zijn leven te pande gesteld voor Vorst, Volk en Vaderland en heeft hij de ellende van het frontleven

gedeeld maar ook de kameraadschap van de strijdmakkers. In vredestijd was het zijn roeping de grond te bewerken en te bebouwen : hij zaaide en plantte met het vertrouwen in de Heer die kracht tot wasdom geeft aan poot- en plantgoed. Hij genoot een onbezorgde levensavond in de liefdeskring van zijn huisgenoten. Zoals de talrijke ere-tokens die hij voor verdiensten voor het vaderland mocht ontvangen, zo zal hij in het hiernamaals van God de krans van beloning ontvangen voor zijn verdienstelijk en christelijk leven.

Dierbare kinderen, heb dank voor het voorbeeldig onderhoud en het warme hoekje dat gij mij gegund hebt. Bid met uw kinderen dat God mij genadig weze. Geliefde kleinkinderen, God zegene u voor uw kinderlijke eerbied en genegenheid.

Dierbare broer en zusters, familie, kennissen en vrienden van N.S.B., houd mijn herinnering in ere in uw gebeden en in uw hulde aan de oudstrijders.

André DE BOCK - STAELS,
Raymond VELGHE - DE BOCK,
Jo DE BOCK - DE COSTER, zijn kinderen ;
Hilde DE BOCK,
Bart DE BOCK,
Nick DE BOCK,
Geert DE BOCK,
Joke DE BOCK, zijn kleinkinderen ;
De families DE BOCK, BROWAEYS, TRUYEN en
GEZELS,

danken voor uw christelijke deelneming.

De namis wordt opgedragen op vrijdag 9 januari 1987 om 19.30 u in de St Amelbergakapel.

Rouwdienst D'Hondt - Drukk. Van Herzele, Ouden.