

**BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER**

René-Gustaaf DE BOCK

echtgenoot van Mevrouw
Marie-Hélène DE MEYER

geboren te St. Blasius-Boekel, 29 mei 1904 en
zacht in de Heer ontslapen te Zottegem, 2 juli
1969, gesterkt door de sakramenten en de pause-
lijke zegen.

Lid van de Gemeenteraad, Kerkraad en C.O.O.
Voorzitter van de Kristen Bond der Gepensioneerden - Bestuurslid van de Boerengilde -
Voorzitter van de Bond der jonge en grote Gezinnen — IJveraar van de H. Hartbond — Lid van het Missiewerk van de voortplanting van het geloof en van de Confrerieën van de H. Blasius, de H. Katarina en de H. Margarita.

Met het overlijden van René verliest zijn dierbaar gezin een doorgoed gezinshoofd, en onze parochie een wijze en gediensstige voorman. Waar hij kon bijspringen voor geburen, gemeente en parochie was hij altijd bereid als hij maar enigszins kon. Men deed niet te vergeefs beroep op hem. Daarvan getuigen ook de vele functies die hij bekleedde in onze samenleving. Niet te verwonderen dat men van hem hield omwille van zijn innemende goedheid, milddadigheid en edelmoedige hulpvaardigheid.

Bovendien en bovenal was de dierbare overledene een voorbeeldig christenmens en overtuigd katholiek. Gelijk hij de laatste uren van

zijn leven veelbetekenend met zijn vinger naar boven wees, zo wees gans zijn leven voor ons naar boven, naar onze eeuwige levensbestemming. Hij kon er diep en wijs over nadenken en spreken.

Met zijn gekend levensoptimisme overwon hij ook de narigheden van zijn ziekte uit bezorgdheid om de zijnen. Totaal bereid legde hij het offer van zijn leven in Gods handen, zich veilig voelend in zijn rotsvast geloof, en in de zorgen van zijn liefhebbende vrouw en kinderen.

Met reden betreuren we zijn te vroeg afsterven, maar ook met dank om zulk een voorbeeldig leven en met de hoop dat de Heer hem nu reeds verwelkomt heeft : "Kom goede en getrouwe dienaar, neem bezit van het rijk dat u is voorbereid.., (evangelie).

Mijn dierbare echtgenote en kinderen... dank !

Mijn lieve kleinkindēren, vouw uw handjes, al zijn ze nog zo klein, met grootmoe, Va en Moe, nonkels en tanten in een kinderlijk gebed voor mij.

Mijn beste schoonzusters en schoonbroers, verwanten, vrienden en geburen, u dank ik eveneens om uw gebed en genegenheid. Aan allen vaarwel in dit leven en tot weerziens in het hemels vaderhuis.

H. Maria, van Wie het feest van uw Bezoek zijn sterfdag was, bezoek hem en ons met uw hulp !

De families bedanken u voor de blijken van Christelijke deelneming en uw gebed.

Uitg. A. Schietecatte koster Sint-Blasius-Boekel