

„ god, in uw handen leg ik mijn leven ”

**danbaar aandenken aan
de heer**

rik de bock

zoon van

joël en marleen de bock - van der stichelen

geboren te opbrakel op 24 oktober 1971
en godvruchtig overleden in het u.z. te gent
op 23 juli 1989,
gesterkt door de hh. sakramenten der zieken.

student t.i. „s.-j.” te geraardsbergen
lid van de karateclub st.-maria-oudenhove

rik, met gebroken hart hebben wij, uw pa en ma, van u afscheid genomen hier op aarde. aan uw driemaal he:haalde vraag om hulp kon toen niemand meer voldoen. op dat ogenblik verloren wij in u een zoon die steeds lief en gediensig geweest was voor zijn ouders, die nog echt veel hield van zijn thuis en familie, die zijn lijden moedig en voorbeeldig gedragen had, die samen met ons, gelovig en betrouwbaar zijn sterkte ging zoeken bij god en zijn heilige moeder.

lieve zus griet, gij zijt voor mij steeds een goede zus geweest, altijd hebt gij mij begrepen, diep hebt gij met mij meegevoeld tijdens mijn maandenlange ziekte. dank u, om uw vriendelijke goedheid.

beste grootouders, ooms en tantes, neven en nichten, mijn lijden heeft de familiebanden nog nauwer toegehaald. dag aan dag, uur na uur, hebt u zich zorgen gemaakt om mij, hebt

gij pa en ma bijgestaan tijdens uitzichtloze dagen. hartversterkend was uw gezamenlijk bezoek bij ons thuis, bemoedigend was uw aanwezigheid bij mij in het ziekenhuis, zodat ik geen ogenblik alleen was, maar altijd iemand bij mij had die zich nauw met mij verbonden wist. dank u allen om uw inzet.

beste buurtmensen van de eikenmolen, hoe hebt gij allen met mij en onze familie meegeleefd. hoe talrijk hebt gij samen gebeden tijdens de mis om mijn genezing : uw belangstelling was een troost voor mij en mijn ouders. dank u allen om uw echt medeleven.

beste schoolvrienden en vrienden van de karateclub, bijzonder aangenaam waren uw bezoeken bij mij thuis : wij konden praten over het dagelijkse leven op school, nog eens hartelijk lachen. 't gaf me weer moed en hoop om naar de school terug te keren. met u, vrienden uit de karateclub herleefde ik nog eens de gelukkige uren die we samen doorbrachten. dank om uw deugdlozende vriendschap.

god, voltooi wat onvoltooid bleef, schenk toekomst aan verleden tijd, laat het mooie van dit leven niet verloren gaan, maar laat het stralen in het licht van uw heerlijkheid.

†

de families de bock - van der stichelen

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en **danken u.**

Druk. A. De Borre - Mincke - (055) 42 20 91
Begr. Haustraete - Ritserveldt - (054) 50 10 59



*„Laat mij droef en treurig wezen
niemand zal mij ooit genezen
diepe ligt de wonde, daär,
zwijg en laat mij, laat mij maar...
(G.G.)*