

Uw Wil geschiede...

In de vrede van Christus ruste voor eeuwig

MEVROUW

RITA DE BOCK

echtgenote van de Heer

ANDRE MALFROIDT

geboren te Opbrakel, op 28 januari 1952 en godvruchtig overleden in de St. Franciscuskliniek te Opbrakel, op 6 september 1978, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.



**De families DE BOCK, MALFROIDT,
VAN HUFFEL en DE NUTTE,**

danken U van harte voor uw bliken van
christelijke deelneming in hun rouw.

Druk. DE VOS

Wij staan verslagen bij het afscheid van deze aarde, dit zó voortijdige afscheid, van deze jeugdige en plichtsgetrouwe echtgenote en moeder. Veel te vroeg volgens 's mensen berekening is haar uur geslagen. Als een voorbijgaande schaduw is zij te midden van ons verdwenen zonder een laatste vaarwel te kunnen zeggen.

Gekruisigd door een zwakke gezondheid moest zij er zich de laatste tijd mee verzoenen naar een trager ritme te leven dan haar lief was. Zij was vertrouwd met het kruis dat haar heeft gelouterd en gezuiverd, maar nooit ontmoedigd. Zij heeft gevochten tegen haar ziekte met bovenmenselijke moed. Zij wilde hier op aarde nog verder leven, haar taak was nog maar amper begonnen. Het zou wel ne keer beteren, zo hoopte zij. Het heeft niet mogen zijn...

O dood, wat zijt gij toch onbarmhartig ! Want menselijkerwijze gesproken, was deze vrouw onmisbaar voor haar echtgenoot, voor wie zij een echte steun en troost betekende, voor haar kind, dat nu moederloos achterblijft, voor haar ouders en schoonouders die de leemte in hun familie geslagen diep zullen aanvoelen.

Maar wij weten dat God onnaspeurlijke wegen uitkiest en met alles zijn bedoeling heeft. Wij weten dat Hij ook kracht geeft naar kruis. Daarom buigen wij eerbiedig het hoofd : « Niet mijn wil, maar Uw wil geschiede ».

Beste echtgenoot, ons samenzijn was kort van duur. Gij wordt wel zwaar beproefd maar toon u een man en zoekt mijn aanwezigheid in ons kind, dat naast u aan onze familie veilig zal zijn toevertrouwd.

Beste ouders, schoonouders, familie en vrienden, ik weet niet goed hoe ik van u afscheid nemen moet. Ik dank u voor al wat gij voor mij gedaan hebt. Wil mijn taak overnemen voor zover gij dit kunt. Ik zal u allen vanuit de hemel bijstaan met mijn nebed bij de Almachtige Vader, die tenslotte ons aller lot in handen heeft. Weest goed voor elkaar en tot weerziens bij de Heer.