

Geloofd zij Jezus-Kristus ! Amen.

† BID VOOR DE ZIEL VAN †

Mevrouw

ROSALIE DE BOCK

echtgenote van Mijnheer

HENRI DELVAEYE

geboren te Elst, de 12 April 1893 en schielijk
overleden te Zegelsem, de 21 Februari 1955, gezalfd
met de H. Olie.

Lid van de Bond van het H. Hart.

Zij sterven geen onvoorziene noch onvoorbereide
dood, die gedurig aan de dood denken.

De duurzame overledene voelde zich gedurende
haar laatste levensmaanden bedreigd door een onver-
biddelijke hartkwaal die stilaan haar krachten deed
afnemen. Zij vreesde en sprak over een plotseling einde...
Doch zij behield haar vertrouwen en richtte haar
hart tot God... En wie in zijn sterfuur met heel zijn
wezen naar God is gekeerd, sterft gerust en redt zijn
ziel voor de eeuwigheid.

Duurbare echtgenoot, wij droegen samen het wel en
het wee van ons leven en van ons gezin ; wij zwaarden
en bleven elkander trouw tot het einde ; daarom zal
ook iedereen uw droefheid begrijpen bij mijn al te
vroegtijdig heengaan. Denk er echter aan dat ik naar
een ander, naar een beter leven ben overgegaan. Stel
uw betrouwen op God ; bij Hem zult gij mij nu en later
weerviuden.

Geliefde kinderen, blijft eendrachtig rond vader
verenigd, weest zijn troost en zijn steun. God bemint
en zegent de kinderen die hun ouders eren ; toont mij
uw liefde en genegenheid door veel voor mij te bidden.

Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht.

300 d. afl.

Jezus, Maria, Jozef !

7 j. afl.

J. Van Der Donckt, Koster, Zegelsem

Mijnheer HENRI DELVAEYE;

De Familiën DELVAEYE, DE BOCK, FOUQUET en DE BUS,

Zeer getroffen door uw bliiken van diep christelijk medevoelen,
bieden U hiervoor hun welgemeenden dank.