

Dat de zielen der overledenen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.



BID VOOR DE ZIELERUST VAN

DE HEER

VICTOR DE BOCK

echtgenoot van Mevrouw

MARTHA SCHOCKAERT

geboren te Rozebeke, op 12 januari 1889 en in de Heer ontslapen te Zottegem, op 8 augustus 1978, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

Victor heeft ons verlaten. Victor heeft de tocht naar de hemel aangevangen. Iemand die tot Rozebeke behoorde, die een onvervangbaar deel daarvan uitmaakte, is niet meer onder ons.

Voor de dood is iedereen gelijk. God is voor iedereen de laatste eindmeet. Deze gedachte ging door mijn denken, wanneer ik er aan dacht dat terzelfdertijd met de Paus van Rome nu « over aarde ligt », zoals men soms zegt, die man die wij allen zo goed hebben gekend, Victor, met zijn eigen gedachten en zijn zeer persoonlijke manier van de dingen te bekijken.

Dat is op het eerste zicht een alledaags feit. Er sterven elke dag zo veel mensen. En toch is het telkens weer een zeer bijzonder gebeuren. Ook nu zal zijn heengaan in dat huis, bij die mensen die de zijne waren, een onherstelbare afwezigheid meebrengen. Ook nu zullen alleen zijn huisgenoten kunnen uitdrukken wat het is een « mens » te verliezen.

Op dezelfde dag, wanneer in Rome met grote plechtigheid de Paus zal worden begraven, zal in het kleine Rozebeke diezelfde eucharistie worden gevierd, zullen dezelfde gebeden worden gezegd voor Victor; zal hij dezelfde Rechter en Verlosser vinden om hem in Gods barmhartige liefde op te nemen, zal dezelfde Christus die voor alle mensen is gestorven daar zijn Redder zijn.

Het is een troostvolle gedachte te mogen weten dat de Heer Jezus geen onderscheid kende tussen de mensen, dat Hij vooral de kleinen en de geringen, en niet de groten als zodanig wist te benaderen en tot zijn beste vrienden maakte.

Wij willen ook in menselijk meelevens onze gedachten laten gaan naar moeder. Uit haar leven is nu ineens zeer veel verdwenen. De vele jaren dat ze samen elk aan een kant van de stoof hebben gezeten zullen voor haar het gemis zwaarder maken.

Mogen wij allen aan de overledene denken met de milde goedheid waarmee God de Vader tegenover zijn kind staat.



**De families DE BOCK, SCHOCKAERT,
DE PESSEMIER en VAN DE VIJVER,**

danken U beleefd voor de blijken
van deelneming.

Druk. Van Ruyskensvelde.

32