



Dit is een nagedachtenis aan

DE HEER

Bernard DE BODT

echtgenoot van mevrouw Maria EEMAN

geboren te Steenhuize-Wijnhuize
de 7 februari 1906 en te Gent overleden
de 3 maart 1973, voorzien van de
sacramenten der zieken.

Hij was een graag gezien mens, eenvoudig en minzaam voor elkeen won hij aller vriendschap en genegenheid. Hij was in al zijn eenvoud een voortreffelijk man en vader, die zijn kinderen steeds tot het goede aanspoorde en hen daarbij voorging met de daad.

Ware grootheid gaat zo dikwijls aan het oog van de wereld voorbij. Met bewonderenswaardige moed heeft hij gedurende de laatste weken de erge pijnen van zijn ziekte gedragen.

Gezondheid is maar een ijdel woord, het leven soms maar zoals een droom, alles in ons is vergankelijk.

Bemide echtgenote, mijn afsterven veroorzaakt U grote smart. Wij waren samen gelukkig omdat wij lief en leed deelden en voor elkander leefden. Ik dank U voor uw grote liefde en genegenheid.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, nu reeds moet ik U verlaten, bewaart in uw hart de gedachtenis aan mij, helpt en steunt elkander, leeft gelukkig.

Familie en vrienden, vaartwel, houdt mijn gedachtenis in ere.

Mevrouw Bernard DE BODT-EEMAN,
zijn echtgenote;

De heer en mevrouw
Etienne HELLEBOSCH-DE BODT,

De heer en mevr. Willy DE BODT-DE GEYTER,
zijn kinderen;

De jonge heer Eric HELLEBOSCH,
De jonge heer Michel DE BODT,
De jonge juffer Roxane DE BODT,
zijn kleinkinderen;

De families DE BODT, EEMAN, VAN RO en
DE GEETER,

danken U voor de gebeden en blijken
van deelneming in hun rouw.

Rouw Dekens, Ryhovelaan 176, Gent - T. 26.46.00

CORNELIS-WONDELGEM