

De naam des Heeren zij gezegend !....

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

EUGEEN DE BODT

Echtgenoot van Mevrouw

MARIA BORREMANS

geboren te Steenhuize- Wijnhuize, den 29 September 1893, en overleden te Geeraardsbergen, den 28 Oogst 1946, versterkt door al de H.H. Sacramenten der stervenden.

Oud strijder in den oorlog 1914-1918.

God gaf ; God nam ; Gods wil geschiede ! Zoo sprak de man van smarten die onderworpen aan de besluiten der Voorzienigheid, streedt in zijn liefde voor vrouw en kinderen : wat is het hard, o Heer, zoo vroeg van zijne geliefden gescheiden te worden ! Doch zijn Geloof versterkte hem, zijn betrouwen op den Heer bleef standvastig, zijn liefde faalde niet.

Zalig de mensch die zijn God in vreeze dient en zijn geboden navolgt ; zijn nakomelingen vinden er kracht in en smeeken Godes zegening af. Deze goede echtgenoot streedt in den oorlog 1914-18 en droeg er zoolang de gevolgen van ; heldhaftig in de liefde voor zijn vaderland, leed hij in de ziekte zijner vrouw, en tevens weer in de angsten van een nieuwen oorlog ; deze goede vader werkte zich op uit liefde voor de zijnen, en sneuvelde in den goeden strijd vooraleer de vruchten van zijn werk te oogsten.

Bemide echtgenoot, niet gij zijt gevallen onder de slagen der ziekte, doch de mijne velde me neer : wees een goede moeder voor onze dierbare kinderen. Gij zelf, mijn lieve kinders, eert uw moeder en weest moedig, nu ge mij veel te vroeg ziet heengaan. Bemide ouders en bloedverwanten, niet onverwachts doch diepgeslagen treft u mijn verdwijnen, weest mij echter trouw in uw gebeden.

H. Hart van Jezus, barmhartigheid !

O. L. Vrouw van den Oudenberg, bid voor mij !

Dr. Victor Van Nieuwenhove, Geeraardsb

De familiën DE BODT, BORREMANS,
GODART en LAUWERYS

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene,*

DANKEN U.