

*Ontstuimig was haar hart en groot
één tinteling van leven.
Zij heeft zich blij gegeven
tot aan haar onverwachte dood.*

†

Bewaar in uw herinnering
en gedenk in uw gebed

mevrouw

Gilberte DE BODT

weduwe van de heer
Willy DE VOS

Geboren in Geraardsbergen op
17 april 1928 en er overleden in het
O.-L.-Vrouwziekenhuis op 19 januari 1997,
gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

Haar kinderen, kleindochter en de families
DE VOS, DE BODT,
BRUGGEMAN en PENNEWAERT
danken voor de blijken van deelneming,
troost en sympathie hen betuigd
in deze rouw die hen diep treft.

Iedereen wist zich diep geschokt toen
maandagmorgen het bericht verspreid werd dat
Gilberte overleden was.

Slechts een week geleden was ze naar het
ziekenhuis gegaan en dan nog voor een vrij
gewone opname. Dag na dag echter werd de
toestand minder gunstig tot ze vrij plots duidelijk
achteruitging en dan van ons heenging.

Gilberte was een sociale vrouw. Ze kwam graag
onder de mensen en werd door iedereen
gewaardeerd.

Zes jaar geleden is haar man overleden, die ze
meer dan 2 jaar met heel veel zorg en toewijding
heeft bijgestaan.

Heer onze God, wij zijn geslagen door dit plotse en
te vroege sterven van Gilberte. Wij bidden U,
Heer, laat haar nu voor eeuwig thuishomen in uw
onbegrensde vreugde en laat ons ervaren dat zij,
ook nu nog, innig met met ons allen verbonden
mag blijven.

O.-L.-Vrouw van de Oudenberg, bid voor ons.

Op de eerste maandag van februari en de tweede
maandag van maart zal er om 18.30 uur een H. Mis
opgedragen worden voor onze overledene.