



BID VOOR DE ZIELERUST

van de Heer

HENRI DE BODT

Echtgenoot van Mevrouw

ALINE ROGIER

geboren te Geraardsbergen, de 6 april 1895 en
er overleden de 21 maart 1968,
voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden

Het is zoals het de Heer liefd heeft, dat de Naam
des Heren gezegend zij. Job. 1

Waakt en bidt, want ge kent noch de dag, noch
het uur van uw dood. Wijs en gelukkig is de mens
die zo leeft gelijk hij wenst gevonden te worden bij
het einde van zijn leven.

De dierbare overledene is door het leven gegaan,
eenvoudig, zijn plicht volbrengend, stipt langs de
levenslijn die hij van kindsbeen af was opgegaan.

Hij was edelmoedig van hart: hij was voor zijn
echtgenote en kinderen een steun van bijstand en
genoegen. Hij telde niets dan vrienden en hij heeft
steeds zich zelf vergeten en geleefd voor de anderen.
Hij mocht zich dan ook verheugen in hun liefde en
hun genegenheid.

Bemide echtgenote, kinderen, kleinkinderen en
familieleeden, vaartwel... mijn onverwacht heengaan
moet u pijnlijk zijn. Hoop op de Heer, eens zien wij
elkander weer. Bemide bloedverwanten en vrien-
den, gedenkt U mijner in uw gebeden.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De familiën

DE BODT,

ROGIER.

PION,

FAUCONNIER.

*zeer gevoelig voor de bliken van
deelneming hen betoond bij het
overlijden van hun dierbare afge-
storvene, bieden U hun oprechte
dank aan.*

Druk Bruylandt, Lessenstr. Geraardsbergen