

Zalig zijn de doden, die in den Heer sterven, zij zullen rusten van hun arbeid en hun werken volgen hen.

Apoc. X Iv 13

†
BID VOOR DE ZIEL

van

Mijnheer Pius DE BODT

echtgenoot van

Mevrouw Juliette GODARD,

geboren te St. Lievens-Essche den 15 Februari 1869, en godvruchtig in den Heer ontslapen te Onkerzele, den 21 Juni 1947, voorzien van de H.H. Sacramenten

De duurzame overledene was een overtuigd christen, die er altijd naar streefde om in alles zijn leven te richten naar Christus' leer; daarom bleef hij in de beproeving onderworpen aan den Heer, en de Heer zal hem verblijden. (Ps. 63, 11.)

Hij was een man met wilskracht: door noesten, doorgezette arbeid heeft hij een eerlijk leven geleid.

In wijsheid heeft hij door raadgevingen en eigen voorbeeld zijn kinderen opgeleid tot een edele levensopvatting. Dat is zijn roem voor God en de mensen.

Mijn duurzame echtgenote, stilaan voelden we beiden het afscheidstuur naderen; troost u evenwel, want het is niet voor eeuwig. Ik zal samen met onze reeds afgestorven kinderen u allen in den hemel opwachten. En gij, lieve kinderen, hebt dank voor al de zorgen waarmede gij mij omringd hebt. Tracht evenveel te doen voor uw goede moeder en leeft zóó dat wij allen eens voor eeuwig herenigd worden.

H. Hart van Jezus, ik stel mijn betrouwen op U.
300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.
300 d. afl.

†

*Om uw bliken van christelijke deelneming
in onzen rouw, en om uw gebeden voor de
zielerust van onzen dierbaren overledene
zeggen wij U oprecht en bartelijk dank.*

De Familiën

DE BODT en GODARD.

Drukk. J. Schrever, Grotestraat, 77.