

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS.

†

BID VOOR DE ZIELERUST VAN

## Heer René - Richard De Bodt

echtgenoot van Mevrouw

*Maria Bauwens.*

*Geboren te Steenhuize-Wijnhuize op 18 februari 1910,  
en schielijk overleden te Zottegem op 5 juni 1961  
Gezalfd met het H. Oliesel in Extremis.*

Ik zal komen als een dief in de nacht. - Weest er dus in uw leven steeds op voorbereid om zonder vrees voor Gods rechterstoel te verschijnen

Wat zal ik zeggen als God ten oordeel staat, en als Hij mij zal ondervragen, wat zal ik antwoorden? Dat niemand mij hier op aarde kon helpen of steunen; daarom o God, wees mij genadig! Want ik weet dat mijn Verlosser leeft, en dat ik op de jongste dag uit het graf zal opstaan, en met mijn lichaam mijn God en Zaligmaker aanschouwen en Hem zien met mijn eigen ogen.

Job. XIX

De beste voorbereiding tot de dood is een volkomen onderwerping aan Gods H. Wil.

H. Vinc.

Mijn dierbare echtgenote, en teer geliefde kinderen, onvoorzien heeft Gods hand mij geraakt! Onderwerpen wij ons als kristenen aan Gods raadsbesluiten. Ik verlaat U wel, maar vergeet U niet. Hebt dank voor uw liefde en zorgen en troost U. De dood scheidt ons maar tijdelijk. Vergeet mij niet in uw gebeden.

En gij, mijn dierbare familieleden en vrienden, ook gij weest mij steeds indachtig in uw gebeden. Tot weerziens in de Hemel.

*Onze Lieve Vrouw van Lourdes, zegen ons allen.*



Mevrouw René DE BODT-BAUWENS

Heer Roland DE BODT

Heer en Mevrouw Thierry VAN DEN BOSSCHE-DE BODT

De familiën DE BODT, BAUWENS; VAN ELSUWEGE, MEERMAN

danken U voor de oprechte deelneming in hun diepe rouw

*Druk. Schautteet-De Spiegeleer - Zottegem*