

Geloofd zij Jezus-Christus !

†

BID VOOR DE ZIEL VAN

DE HEER

ROGER DE BODT

echtgenoot van **Mevrouw**

ROSA BRAECKMAN

geboren te Aspelare op 11 oktober 1919 en godvruchtig overleden te Appelterre-Eichem op 9 januari 1971, gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken.

Uit Gods handen heeft hij zijn leven ontvangen en vreugdevol heeft hij gewerkt om zijn gezin gelukkig te maken.

Het leven is de opgave elkaar blij te maken. Zo staan wij vandaag, bewust van de vele gaven die wij ontvingen en toch met een gebroken hart, omdat vader, die ons zijn vreugde en zijn leven gaf, is heengegaan.

Wij geloven dat ook Jezus, onze Heer, onze vreugde en ons lijden kent en heeft doorleefd. Het is edel en schoon elke dag opnieuw de handen te reiken aan de zieke, hem te laten delen in onze hoop, zijn zorgen te dragen, zijn woorden te beluisteren.

Hij was een kristelijke arbeider, die met een groot plichtsbewustzijn, zijn gezin heeft liefgehad en opgebouwd. Zijn leven is niet verlopen zoals wij het hadden verwacht. In de jaren van volle kracht werd hij geknakt. Hoopvol heeft hij deze lange en moeizame weg begaan en heeft hij zijn lijden van dag tot

dag niet geteld. Hij geloofde in God onze Vader, die ons mensen liefheeft.

Wij danken God, Vader van ons, mensen, omdat deze man in ons leven is gekomen, omdat wij ons hebben verheugd in zijn vriendschap, omdat wij hem groot achten in zijn verdiensten.

Wij danken God, onze Vader, omdat hij ons de kracht en de moed gaf, het lijden van vader te helpen dragen, hem hoop te geven in zware dagen en ons eigen leed en moeite te vergeten om hem lief te hebben.

+

De families **De Bodt, Braeckman,**
Bezaer en De Leeuw,

zeer gevoelig voor de blijken van
innige deelneming en getroost door
uw gebeden, danken u van harte.

Uitg. Willy De Vriese, Appelterre.