

« Ik ben de verrijzenis en het leven : wie in Mij gelooft, al sterft hij ook zal leven; en al wie leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid »  
(Jo, XI, 24.25)



WEES IN UW GEBEDEN INDACHTIG  
DE ZIEL VAN MEVROUW

## Zenaïda - Maria DE BODT

Weduwe van Mijnheer  
DOMINICUS - ERMINUS VAN DE MAELE

geboren te St. Lievens-Esse, de 25 september 1877 en godvruchtig overleden te Steenhuize de 14 november 1960, versterkt door de H.H. Sacramenten « in extremis ».

De dood is een verlossing uit dit aardse trandental en voor de ware christen een blijde in-trede in de gelukzalige eeuwigheid.

Op het onverwachts is de duurzame overledene van ons heen gegaan. Stil en eenvoudig heeft zij geleefd.

Hoewel zij reeds een hoge ouderdom had bereikt, toch had zij nog voor iedereen een vriendelijk woord over.

Steeds is zij een voorbeeldige echtgenote geweest, die haar plichten kende en ze vchtbracht in liefde en trouw.

Zij heeft een kroostrijke familie gesticht. Zij is een werkzame huisvrouw en moeder geweest, die in onverpoosde toewijding zich heeft geofferd voor 't geluk en 't welzijn van haar gezin.

Beminde Kinderen, gedenkt uw moeder en vergeet niet wat ze voor u samen met vader gedaan heeft. Volgt het voorbeeld van vader en

moeder : gelijk zij werkzaam waren, weest gij werkzaam; gelijk zij beminden bemint ook gij; gelijk zij zich voor U offerden, offert u voor el-kander en vergeet vader en moeder niet.

Duurbare Familieleden, vrienden en kennissen, vaarwel en bidt voor mij.

H. Hart van Jezus, ik stel mijn vertrouwen op U.



De Familiën DE BODT, VAN DE MAELE en DE DECKER,

zeer gevoelig voor de bliiken van deelne-ming hun befoond bij het overlijden van hun dierbare afgestorvene

DANKEN U.

Uitg. Paul GALLE, Steenhuize