

Handel met mij, o Heer, volgens Uw H. Wil
en dat mijn ziel door U genadig ontvangen
worde.



VROOM AANDENKEN

aan

MEVROUW

ADELINE DE BOE

Weduwe van Mijnheer Emiel Herregods,

geboren te Ophasselst de 16 juni 1880 en god-
vruchtig overleden te St-Jans-Hemelveerdegem
de 30 juli 1958 na voorzien te zijn van alle
troostmiddelen van onze Moeder de H. Kerk
en de Pauselijke Zegen.

Ze was lid van de H.-Hartbond
en van andere godvruchtige genootschappen.

Heel ons leven snakken wij naar geluk en vinden
het niet, zoals St Augustinus zegt, totdat ons hart in
God rusten zal. Daar alleen is het volmaakt geluk, dat
men op aarde niet vinden kan en waarvoor wij hier
geplaatst worden om het door onze werken en het on-
derhouden van Gods geboden te bewerken.

Adeline was een kristen vrouw, die door gebed en
veelvuldig ontvangen van de HH. Sacramenten haar
liefde voor haar Goddelijke Meester tot uiting bracht.
Haar kinderen prenitte ze die liefde tot God in en
maakte er trouwe kristenen van. Ze verstond het goed
dat het niet helpt zijn kinderen het geluk te brengen
hier op aarde als men niet zorgt voor het grotere ge-
luk van het andere leven hier boven. Daarom heeft ze
hen steeds op het hart gedrukt vooral dat geluk te be-
ogen door een waar kristelijk leven.

Beminde Kinderen, ik heb het gevoeld dat mijn ein-
de naderde en dat ik u zou moeten verlaten, die mij zo
na aan 't harte lagen, maar de Meester spreekt en dan
moeten wij deemoedig het hoofd buigen in eerbie-
dige onderwerping aan Zijn Goddelijke Wil. Ik heb

mijn dood aanvaard, aangezien Hij het wil en vraag u
uw droefheid te temperen in volle overgave, omdat
het zo moet en het ons aller lot is. Ik dank u van harte
voor de genegenheid, die u mij in mijn laatste stonden
hebt betuigd en vooral voor de tedere zorgen mij ge-
schonken. Gij allen, mijn familieleden en kleinkinde-
ren, gij weet het, ik hield dolveel van u; ik betrouw
er op dat ge mij niet vergeten zult en mij in uw gebed-
den veelvuldig zult indachtig zijn. De Heer is goed
maar ook rechtvaardig en daarom verlang ik naar uw
gebeden om mijn uitboeting te verkorten.

Vaartwel en tot weerziens in een gelukkiger leven.
Zoet hart van Maria, op U stel ik al mijn betrouwen.

R. I. P.



**De families Herregods, De Boe,
Van Peteghem en Machtelickx**

bedanken U voor de blijken van deel-
neming, welke U hun betoond hebt in
hun diepe rouw.

UITG. ENGELS L. koster Hemelveerdegem