

Het is een heilzame gedachte voor de overledenen
te bidden.

†

Uw gebed begeleide naar de eeuwigheid

Mevrouw

AMANDINE DE BOE

echtgenote van Mijnheer

OMER VAN DER HEYDEN

geboren te Delftinge op 2 oktober 1892.

overleden te St.-Maria-Lierde op 13 juni 1968.

Het H. Oliesel en de pauselijke zegen werden haar
in extremis toegediend.

In de loop van ons aardse leven beseffen wij reeds de
stilte en vrede van Uw eeuwigheid, o Heer.

De dingen beginnen, zij hebben hun tijd en hun einde.
Wanneer het morgenlicht rijst, voelen wij reeds vooruit
hoe deze dag zal moeten wijken voor de nacht. In alle
geluk wenkt ook reeds het komende leed. Wij bouwen
ons huis, wij verrichten ons werk en weten dat het één-
maal moet vergaan. Gij echter, o Heer, leeft en geen
vergankelijkheid raakt U.

Uit uw eeuwigheid is Jezus gekomen en heeft ons
geboodschap : „ wat geen oog gezien heeft en geen oor
gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen“. Dat
is voor ons het eeuwige vaderland. (Guardini)

O Heer, laat ons dan niet treuren, zoals zij die geen hoop
hebben. Wij geloven in uw eeuwigheid en onvergankelij-
kheid. Wij geloven dat het zelfde goddelijk leven,
dat ons hier op aarde reeds met U en al onze broeders en
zusters samenbindt, bewerkt dat we over de dood heen
toch allen één lichaam blijven.

Wij geloven dat wij ook éénmaal zullen belanden in
Gods vaderhuis voor een eeuwig wederzien.

Heer, vandaag vraagt gij ons veel. Gij weet dat scheiden
ons pijn doet. Daarom stellen wij al onze hoop op U en
in naam van onze dierbare overledene bidden wij tot U :

Nu geef ik U mijn ziel in handen :
Gij zijt mijn Meester en mijn God.
Op U vertrouw ik, laat geen schande
mij overkomen en geen spot.

De trouwelozen moeten weten
dat Gij op uw getrouwen waakt,
dat Gij mijn baan hebt uitgeschreven
en mij uw bijstand biedt en raad.

Gedenk niet meer mijn kwaad verleden
en wat ik in mijn jeugd misdeed ;
maar wees genadig en sta heden
met uw vergiffenis gereed. (Ps 24)



Uw gebeden blijven een steun voor de overledene.
Uw blijken van deelneming een troost voor ons.

Danken u oprecht :

De Families DE BOE,
VAN DER HEYDEN,
DE HENAU,
VAN DEN BERGE.

Uitg. L. Surdiacourt, St.-Maria-Lierde