

Ik ben van de Vader uitgegaan
en op de wereld gekomen.
Ik verlaat de wereld
en ga terug naar de Vader.

(Joh., 16, 20)



Gedenken wij in de eucharistie
en in ons persoonlijk gebed

JUFFROUW

ANNA DE BOE

Geboren te Ophasselt, op 6 maart 1894
en naar de Heer teruggekeerd
op 12 januari 1979.

God,
geef uw heerlijkheid,
uw toekomst en uw trouw
aan tante Anna.
Wij geloven niet
dat haar leven vergeefs voorbij is gegaan,
en dat alles
wat zij voor mensen heeft betekend
nu verloren is.
Maar wij verenigen ons met het geloof
waarin zijzelf aan U heeft vastgehouden
ten einde toe,
aan U, haar God en onze God,
die voor ons leeft
vandaag en alle dagen
tot in eeuwigheid.
Amen.

De families DE BOE - MACHTELINCKX,
danken U voor uw gebed en medeleven.

Drukk. De Vos