

De dood van de rechtvaardige is de rust, het einde
van een lijdend leven en de kroon van een edele strijd.

H. Joan. Chrys.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

EMELIA-GISLENA DE BOE

weduwe van

Mijnheer Henri Brown,

geboren te Geeraardsbergen, de 19 April 1886, en er
overleden, de 27 Maart 1949.

Gesterkt door de laatste H.H. Sacramenten.

Heer, Gij hebt ons een schat ontnomen, geef ons in
vergelding moed en onderwerping aan uw goddelijke
Wil.

De dierbare overledene was eenvoudig van hart, min-
zaam van karakter, zacht, kalm en aangenaam in haar
omgang. Ze heeft veel geleden, lange dagen en einde-
loze nachten, met kalme gelatenheid en betrouwend op
de Heer.

O Heer, Gij schonkt mij de genade om mijn leven te
schikken naar mijn geloof, opdat ik vóór U moge ver-
schijnen, bekleed met uw gerechtigheid, gesteund door
uw barmhartigheid en beziel met uw liefde.

Bemide Kinderen, ik heb U zeer lief gehad en zou
graag nog enkele jaren in uw midden hebben doorge-
bracht, doch de Meester heeft er anders over beschikt:
Hij heeft mijn dagen verlengd in de eeuwen der eeu-
wen. Hebt dank voor uw liefdevolle zorgen en troost U
met de zekerheid van het blijde weerzien in de Hemel.

O. L. Vrouw van de Oudenberg, bid voor ons.

†

*Mijnheer en Mevrouw Francois Brown-Vanhoudenkove,
Mijnheer en Mevrouw Denis Brown-Mathys,*

Mejuffer Eliane Brown, Mijnheer Denis Brown,

Mejuffer Anny Brown, Mijnheer Francois Brown, Mejuffer Francine Brown,

hare kleinkinderen ;

De familiën De Boe, Brown, Mortier en De Smecht,

hare kinderen ;

BEDANKEN.