

O mens, hoe kostbaar is uw ziel, hoe kort uw vergankelijk leven en hoe langdurig de eeuwigheid. Waak, bid en wees altijd bereid.



**BID VOOR DE ZIEL**

van

**MEVROUW**

**Eugenie DE BOE**

Weduwe van Mijnheer Cyriel MORREELS,

geboren te Geraardsbergen de 5 Mei 1887

en overleden te St-Jans-Hemelveerdegem de 23 Oct. 1951.

versterkt door de HH. Sakramenten.

Ze was lid van de Bond van het H. Hart

De gezondheid is maar een ijdel woord, het leven maar een droom. O dood, o onverbidelijke dood, die de tederste liefdebanden breekt, tegen u zijn alle menselijke pogingen vruchteloos.

Hard is de slag, o God, die ons treft, onze harten zijn van smart gebroken. Maar Gij zijt onze Vader, Gij moogt naar Uw H. Wil over ons beschikken.

Noch de kunst der geneesheren, noch de verlangens harer dierbaren, noch de vurigste gebeden waren bij machte haar de gezondheid weer te geven. Mochten onze tranen en gebeden haar ziel brengen in de verblijfplaats der levenden.

H. Ambros.

Vaartwel, beminde kinderen en kleinkinderen, broeder, zuster en familie, hebt dank voor de genegenheid en liefde, waarmede gij mij steeds omringd hebt. Weest mij steeds indachtig in uw gebeden.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust

(7 j. en 7 x 40 d. afl.)

De familiën MORREELS, DE BOE, CAMILLARD  
en FEMAN  
zeer gevoelig voor de blijken van innige  
deelneming, hun betoond in hun die-  
pe rouw,  
BEDANKEN.

Uitg. Engels Lieven, koster, Hemelveerdegem.