

Ten Paradijze geleiden haar Gods engelen.

†

Vroom aandenken aan  
mevrouw

## **GABRIELLE DE BOE**

weduwe van de heer  
**Gilbert Sadones**

geboren te Geraardsbergen op 13 december 1903 en, na gesterkt te zijn door het Sacrament der Zieken en de H. Communie, vroom overleden in de H. Hartkliniek te Geraardsbergen op 15 december 1984.

—  
God mengt het leven van deze aarde met bitterheid opdat we een ander leven zouden betrachten dat niet bedrieglijk is. Hij beproeft ons heden om ons te sparen in het toekomstige.

De gezondheid is maar een ijdel woord, het leven een droom. Alles gaat voorbij in deze wereld. Eén zaak blijft: het goede dat we zullen gedaan hebben.

Deze woorden en gedachten passen wonderwel voor het leven van deze dierbare overledene, want het lijden werd haar ook niet gespaard en het goede heeft zij niet nagelaten te doen.

Nu zij uit dit lange lijden is verlost en haar aardse loopbaan werd beëindigd, kijken wij dankbaar terug naar al het goede

dat zij tot stand heeft gebracht:

- haar trouw en genegenheid voor haar geliefde echtgenoot.
- haar zorg en kommer voor haar geliefde kinderen en kleinkinderen.
- haar inzet en hulpvaardigheid voor allen die haar benaderden om hulp of troost.
- niet het minst haar diep geloof en vrome levenswandel waardoor zij innig met haar Schepper verbonden leefde.

Hij moge haar nu rust en eeuwigdurend geluk verschaffen als welverdiend loon voor haar werken, zwoegen en biddend leven.

Hij moge ons nu troosten bij ons verdriet om dit tijdelijk afscheid en ons sterkte geven om, naar haar voorbeeld en naar het voorbeeld van zovelen die ons zijn voorgegaan, de weg naar God toe te gaan opdat ook wij eens in zijn eeuwige liefde zouden worden opgenomen.

### **De families**

De Boe, Sadones,  
Fostier en Noels

danken U oprecht voor uw gebeden en blijken van diep medeleven in hun rouw.