

Zalig die in de Heer sterven!



BID VOOR DE ZIEL VAN
Mijnheer

GENTIEL DE BOE

Weduwnaar van Mevrouw

GABRIËLLE PAUWELS

*geboren te Oudenaarde op 6 juli 1890 en aldaar
godvruchtig overleden op 8 juli 1960, voorzien van al
de Genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk.*

Met diepe ontroering zullen velen het overlijden vernomen hebben van deze goede, dienstvaardige, eerlijke man en trouwe vriend.

Twee jaar geleden was moeder het eeuwig leven ingetreden.

Twee jaar heeft hij nog enkel geleefd om moeders liefdeschatten uit te delen : hij leefde slechts voor zijn kinderen en kleinkinderen te beminnen en genoegen te doen.

Spijts de beproeving schikte hij zich in zijn lot, bleef jong van hart en vulde zijn dagen met wat zon te brengen in het leven van Hilaire, van kinderen en van trouwe vrienden.

De eenzaamheid en ziekte brachten hem tot berusting en aanvaarden van Gods Heilige Wil. Moge hij thans rusten van zijn verdienstelijk leven en hierboven met moeder de eeuwige beloning genieten.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, dank voor uw genegenheid en liefde; komt goed overeen onder elkander. Bidt voor moeder en voor mij.

Beste familieleden en vrienden, ik verlaat u nu; vergeet ons niet in uw gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

Heer Hilaire De Boe,

Heer en Mevrouw Albert Menten-De Boe
en kinderen Guy en Elisabeth,

Heer en Mevrouw Arsène De Boe-Verdickt
en kinderen Philippe, Françoise en Xavier,
zijn kinderen en kleinkinderen,

De familiën De Boe, Pauwels, Preau en
Stuer,

**BEDANKEN U VOOR UW
KRISTELIJKE DEELNEMING.**