

Geloofd zij Jezus-Christus, amen.
BID VOOR † DE ZIEL
van Mijnheer

GUILLAUME DE BOE

Echtgenoot van Mevrouw

Leontine Van Der Stricht

Oud-opgeëischte

Vereerd met het Nijverheidsteeken 1e en 2e klas.
geboren te Geeraardsbergen den 4 Februari 1879 en er
schielijk overleden den 12 Januari 1945.
voorzien van de H.H. Sakramenten der stervenden.

Hoe onzeker is toch ons leven ? Vandaag bestaat de
mensch en morgen treedt hij niet meer te voorschijn.....
Zoo ging het met dezen man. Hij verliet de zijnen,
gezond en wellevend en eenige tijd later was hij 'n lijk.

Hij was een deugdzaam mensch, een overtuigde kris-
ten die in alle eenvoudigheid maar welgemeend zijn
geloof belied. Hij was een voorbeeldige vader en echt-
genoot ; veel heeft hij steeds moeten werken om zijn
kroost op te brengen, maar hij deed het met liefde en
toewijding. Groot zal de belooning zijn van dezen die
de kristelijke opvoeding hunner kinderen zullen ver-
zorgd hebben.

Duurbare echtgenoot, het offer is groot ! Gods wil
geschiede ! Wij moeten ons onderwerpen. Op u alleen
rust thans de zorg van ons gezin ; heb moed en wees
sterk.

Vaartwel, duurzame kinderen en kleinkinderen. Ge-
denk steeds uwen ouden vader en vergeet mij niet in
uwe gebeden. Dient den Heer getrouw en dan zullen
wij elkander eens weerzien in den Hemel.

Een milde troost waren ons Uw blij-
ken van kristelijke deelneming bij het
afsterven van Hem die ons zoo dier-
baar was.

Daarvoor danken wij U innig.

De familie DE BOE,
VAN DER STRICHT,
HEYSSSELINCKX,
en CHAVATTE,

Druk. Lossez. Gaffelstraat. 45. Geeraardsb