

Het offer dat Gij ons vraagt, o Heer, is pijnlijk :
maar wij onderwerpen ons aan Uw Heilige Wil.



Bid voor de zielen van
mevrouw

Irma De Boe

echtgenote van de heer

Victor De Koning

geboren te Deftinge op 3 april 1893 en
godvruchtig overleden te Geraardsbergen op
12 november 1971

de heer

Polydore De Koning

geboren te Zarlardinge op 21 juli 1884
en godvruchtig overleden te Geraardsbergen op
15 november 1971.

De families

DE BOE, DE KONING,
VAN DER LINDEN, SOETENS,

danken u voor uw gebeden
en blijken van deelneming
hun betoond in hun rouw.

God gaf... ons een goede echtgenote, een liefdevolle moeder, een beste broeder en nonkel. Zij waren diepgelovige mensen, zichzelf vergetend om anderen goed te doen, gelukkig in de vreugde en medelijdend in de tegenkomsten van de hunnen.

God nam... ons moeder en nonkel weg uit ons midden na zoveel zorgen ; zo onverwachts komt het ongeluk ons treffen, dat wij niet eens hun laatste wensen hebben kunnen aanhoren en toch :

Gods naam zij gezegend... de wonde is wel diep in ons hart, maar het komt van de alwijzen God ! Mijn dierbare echtgenoot, en broeder, wij leefden samen gelukkig. Wij weten hoe uw leven gebroken ligt. Uw verdriet is groot. Vlucht naar Gods Vaderarmen om troost en erbarming.

Lieve kinderen en kleinkinderen, moeder en nonkel zagen U toch zo gaarne, God zegene U... Blijft onze liefde gedenken, bidt veel voor ons, en zorgt nu dubbel voor vader.

Beste broeders en zusters weest ons indachtig in uwe gebeden.

Uitg. Mevr. Miserez, Dries, Deftinge