

De dood komt als een dief in de nacht en niemand kent noch dag noch uur dat zij komen zal.



BID VOOR DE ZIEL

van

**JULIEN DE BOE**

echtgenoot van

**Anna DE BOCK**

geboren te Everbeek, de 19 September 1905  
en overleden te Tubize, de 8 Januari 1949, voorzien van  
de laatste HH. Sacramenten.

De gezondheid is maar een ijdel woord, het leven is maar een droom, alles is vergankelijk en ijdelheid, behalve God te di-nen. Niets wat sterfelijk is, is duurzaam en al het geluk van deze wereld verdwijnt op het ogenblik dat wij denken er van te genieten.

Gelukkig de mens die niet wandelt naar de raad der goddelozen, noch op de weg der zondaars staat, maar die God en zijn gebod gedurig voor ogen houdt en bestendig zich toelegt op een vreedzaam en deugdzaam gedrag en zal zo gezegend zijn in al zijn daden.

Beminde Echtgenote, lieve kinderen, kon ik U hier op aarde geen vaarwel meer toesturen, ik stuur het nu van uit de Hemel. Ik verlaat U in de bloei mijns levens, doch troost U. Mijn dood, die leert hoe men steeds bereid hoeft te zijn voor de komst van de Heer, is slechts een overgang naar een gelukkiger leven. Laat niet zo-zeer uw tranen vloeien over mijn graf, dan wel uw vurige gebeden ten Hemel opgaan waar we allen eens verenigd zullen zijn.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

300 d. afl.

Vandendriessche- DeVleeschauwer. Nederbr.

Mevrouw Julien DE BOE geboren Anna DE BOCK ;

Mejuffer Denise DE BOE ;

Mijnheer Gerard DE BOE ;

De Familiën DE BOE, DE BOCK, CABO en VAN DEN ABBEELE,

BEDANKEN.