



In hoopvol uitzien naar de wederkomst van de Verrezen Heer.... zijn we in geloof verenigd bij het afscheid van

## KAMIEL DE BOE

Hij werd geboren te Deftinge op 8 november 1890 en ging er haastig naar zijn Schepper terug op 15 juli 1976, schoon voorbereid door de HH. Sacramenten.

Lid van alle godvruchtige genootschappen.

---

Vanuit ons geloof durven wij bidden :

" Heer, we danken U voor het leven van deze eenvoudig-goede man, die ons in alle stilte en bescheidenheid zó nabij en dierbaar was.

We danken U voor zijn zalvend woord, voor zijn zin voor recht en vrede, voor zijn trouw aan de vaak lastige taak en risico-volle onderneming als landbouwer... en toch was het zijn fier be staan.

We danken U om zijn sprekend voorbeeld van onvoorwaardelijk geloof, zijn hoop op zijn zondagmis en gebed in de huiskring".

Gelaten en moedig heeft hij van alles afstand gedaan... en ging in alle rust naar Zijn Meester over veld en vruchten....

Moge zijn voorbeeld voor ons allen een lichten- de weg blijven in ons menigvuldig zoeken op deze wereld... „Wie onsterfelijkheid zaait, zal ontsterfelijkheid oogsten "....

Geliefde zusters, veel dank voor die rustige en toch actieve huiselijke sfeer, voor alles wat we van mekaar geleerd hebben en voor mekaar heb- ben mogen doen. We hebben eerlijk getracht het voorbeeld van onze ouders dankbaar en eerbie- dig na te volgen. Blijft één in de Heer... ik blijf met u door het gebed en in de vruchten van ons werk....

Beste bloedverwanten, geburen en vrienden, uw trouwe genegenheid was mijn troost en steun. De Heer weze nu uw dank voor alles....

---

De families :

DE BOE en DE COSTER.

danken U oprecht voor de blijken van genegenheid en deelneming in hun rouw en voor uw vroom gebed.

---

Uitg. Mevr. Miserez, Dries, Deftinge