

Vader in uw handen beveel ik mijn geest.



BID VOOR DE ZIEL VAN

MEJUFFER

Marie-Claire DE BOE

Geboren te Geraardsbergen op 6 februari 1956
en schielijk overleden te Namen
op 26 juli 1976, gezalfd met de H. Olie.

Indien wij geloven dat Jezus gestorven is
en verrezen, dan zal God ons, die in Jezus
ontslapen zijn, met Hem meevoeren naar de
hemelse glorie.

Ik ben de Verrijzenis en het Leven; wie
in Mij gelooft, al sterft hij ook, zal leven
en al wie leeft en in Mij gelooft zal in eeu-
wigheid niet sterven.

Aan God alleen is het uur van onze dood
bekend. Gelukkig de mens die zich op de
dood heeft voorbereid en er om bekommerd
is zo te leven zoals hij wenst te sterven.

Tot U, Heer heb ik mijn hart verheven en
op U heb ik mijn betrouwen gesteld. Wees
uw barmhartigheid en goedheid indachtig, die
Gij ten allen tijde getoond hebt. Mijn ogen
zijn naar U gericht, heb medelijden met mij
en vergeef mij genadig in uw goedheid.

(Ps. XXIV)

Aan U allen die mij enig goeds hebt ge-
daan zeg ik dank, maar ik durf U vragen

mij indachtig te zijn in uw gebeden en tot
weerziens in het eeuwige leven.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De families DE BOE, HELLIN, SCHOTTE,
CALLAERT,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
deelneming in de rouw die hen treft.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel