



**BID VOOR DE ZIELERUST VAN**

MEVROUW

**Marie - Zoé DE BOE**

echtgenote van de Heer  
**Albert SPITAELS,**

geboren te Everbeek op 5 januari 1914 en er  
overleden op 28 november 1976,  
voorzien van het H. Oliesel « in extremis ».

Lid van de St.-Jozefsgilde.

Heer, soms kan het wel eens gebeuren dat we ons blind staren in het ijle omdat we zo getroffen zijn door het kruis dat ons zo hevig en zo plots komt te overvallen. Zo is dat ook nu bij het zo plots en onverwacht heengaan van ons moeder. Inderdaad, Gods wegen zijn niet onze wegen en af en toe begrijpen we er zo weinig van. Hoe vaak gedragen we ons niet alsof we niet te verslaan zijn, alsof dit aardse leven geen einde kent.

Nochtans, al begrijpen we het niet al te best, toch willen we blijven geloven en vrouwen dat Gij het goed met ons voor hebt. Daarom bidde, we met vertrouwen dat Gij onze dierbare overledene Zoé in uw barmhartigheid vergeving schenke en eeuwige rust en vrede.

Onze dierbare overledene was een trouwe echtgenote en een goede moeder, die zo goed als ze kon zorgde voor haar man, haar kinderen en kleinkinderen. In haar gebed vond ze de steun in haar beproeving en ziekte.

Dierbare echtgenoot, kinderen en kleinkinderen, hoe graag was ik nog enkele jaren bij u allen willen blijven. Helaas, de mens wikt, maar God beschikt, Gods Naam weze gezegend, want wat God heeft gedaan, is wel gedaan. Ik dank u zeer oprecht voor uw trouwe liefde en voor uw kommervolle zorgen. Bidt God dat Hij mij barmhartig weze en dat Hij u moge troosten en uw sterkte zijn.

Ook u allen, beste familie, vrienden en geburen, dank ik en vraag u mij niet te vergeten in uw gebeden.

H. Jozef, patroon van de goede dood, b.v.o.  
Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.

De families DE BOE, CABO, SPITAELS,  
VANDERSTOCKT,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van  
kristelijke deelneming en danken U.**

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek