

Het is een heilzaam gedacht voor de overledenen te
bidden, opdat ze van hunne zonden ontslagen worden.

II M ch 12

†
BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

THEOFIEL DE BOE

weduenaar van Mevrouw

RACHEL FOSTIER,

geboren te Geeraardsbergen den 2 Februari 1875 en
overleden te Overboeiaere den 11 Mei 1944,
voorzien van de H.H. Sakramenten.

Waakt en bidt, want gij kent noch den dag noch het
uur van uwen dood. Wijs en gelukkig de mensch die
zoo leeft, gelijk hij wenscht gevonden te worden bij het
einde van zijn leven.

Hij was een voorbeeldige en onberispelijke echtge-
noot en vader; hij heeft onverpoosd gezorgd en ge-
werkt voor zijn huisgezin, zijn brood in ledigheid niet
geëten.

Rustig en kalm is hij ontslapen. Moge God hem be-
loonen voor zijn arbeidzaam leven.

Bemide kinderen en kleinkinderen, ik dank u voor de
teedere zorgen waarmede gij mij omringd hebt. Mijn
hart vergeet u nooit, eens zullen wij elkander weerzien
in den hemel en dan zal ons geluk eeuwig duren. Troost
en bemint elkander en weest mij indachtig in uwe gebe-
den en goede werken.

Heer, geef hem de eeuwige rust. Dat hij in vrede
ruste. Amen.

Drukkerij Pieraert, Geeraardsbergen

Bij het godvruchtig afsterven van onze
bemide vader, schoonvader, grootvader,
broeder, schoonbroeder, oom en bloed-
verwant

MIJNHEER THEOFIEL DE BOE

was het ons een ware troost uwe
goede blijken van kristelijke deelname
te mogen ontvangen.

Wij bieden Ued. daarom onze oprechte dankbetuiging aan.

De Familien De Boe, Fostier, Olivier en Heysseclinckx.