

Wie in Mij leeft en gelooft, zal in eeuwigheid niet  
sterven (Er. H. Jo.)



BID VOOR DE ZIELERUST  
van de Heer

**Victor DE BOE**

weduwnaar in 1e huwelijk van Mevrouw

**Julia HELLIN,**

echtgenoot van Mevrouw

**Marie, Alice, Palmyre VAN DE CATSIJNE**

geboren te Everbeek op 20 januari 1895 en er  
godvruchtig overleden op 1 augustus 1967, voor-  
zien van de HH. Sakramenten der zieken en de  
Pauselijke Zegen.

Oudstrijder 1914-1918

Niet de plotselinge dood is te vrezen, maar  
wel de dood die en plotseling en onvoorbereid  
is ; daarom weest altijd bereid om te sterven  
en rekening van uw daden te geven, want de  
Goddelijke Meester zal komen wanneer gij Hem  
het minst verwacht. (St.-Lucas).

Hard heeft de dierbare overleden gewerkt, veel  
heeft hij geleden, en veel werd hem ontzegd. Ge-  
laten heeft hij alles gedragen. De laatste jaren  
van zijn leven had hij veel te verduren ; be-  
wust tot het einde heeft hij zijn Kruis gedragen,  
in het Kruis immers ligt onze hoop en daarin  
ook de beloning en de verrijzenis.

Mijn dierbare echtgenote, ik dank u voor uwe  
goede zorgen bijzonder in mijn laatste jaren.  
Mijn heengaan bedroeft u, maar toont in de be-  
proeving dat gij kunt leven volgens uw geloof -  
ook gij allen die mij hebt bemind, dank ik. Ik  
bewaars de zoete herinnering aan uwe verkleefd-  
heid en vertroosting welke ik in uw midden ge-  
noten heb ; blijft mij indachtig en bidt voor mij,  
vaartwel en tot weerziens.

Mijn Jezus, barmhartigheid.



De families DE BOE, HELLIN, VAN DE CAT-  
SIJNE, DU BOIS en DEWOLF,

danken U voor uw blijken van  
kristelijke deelneming.

---

Uitg. A. Opdecam, Everbeek