

*Ik heb lang en gelukkig geleefd.
heb mij met weinig tevreden gesteld.
Niets gevraagd en veel gekregen.
En van alle goede dingen voldaan.
Zachtjes ten God gegaan.*

(Stijn Streuvels)

†

Gedenk in uw gebeden de ziel van

mevrouw

Yvonne DE BOE

dochter van wijlen René DE BOE
en Octavie DE PESSEMIER

Geboren te Sint-Maria-Lierde op
10 mei 1921 en overleden in het
AZ Sint-Elisabeth te Zottegem
op 23 juli 2000, gesterkt door
de Sakramenten van de Ziekenzalving.

*als ik sterf
sterf ik tevreden*

*ieder volgt zijn weg
tot het uur
dat alles werkelijk is
zoals het is*

*het dagelijkse leven
van wat was en is
en niet kon zijn
de korte tijd*

*zo moet het zijn
ik ben bereid*

t.u.

De families DE BOE - DE PESSEMIER
danken U voor uw blijken van medeleven.

De namis zal opgedragen worden in de parochiekerk
op zondag 17 september 2000 om 11 uur.

Uitvaartverzorging Geert bvba
Serpentestraat 19 - 9660 Brakel - Tel. (055) 42 03 80