



Bewaar in uw herinnering en gedenk  
in uw gebed en Eucharistie

MIJNHEER

## ARTHUR DE BOECK

echtgenoot van mevrouw

MALVINA SLAGMEULDER

RUSTEND MIJNWERKER.

geboren te Gooik op 13 november 1902, en  
schielijk overleden te Vollezale op 5 januari  
1973, voorzien van het H. Oliesel.

Het leven is kort en hoe spoedig komt er een  
einde aan onze levensloop ; als een rook, die bij  
de minste wind verzwindt. Onverwachts doet de  
dood zijn intrede ; God alleen kent het begin en  
einde van iedere mens.

Met werken en zorgen heeft hij zijn levensda-  
gen doorgebracht en nu geniet hij met recht de  
eeuwige rust, het loon van zijn arbeid, want zalig  
zijn de doden die in de Heer sterven.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen,  
ons leven was schoon en gelukkig, Mijn afscheid  
was onvoorzien; daarom is mijn heengaan voor  
U misschien zwaarder. Hebt dank voor uw trou-  
we liefde en genegenheid. Al worden we geschei-  
den, onze liefde sterft niet. Van uit de hemel blijf  
ik U liefhebben en steunen.

druk. koster- a. batjoens-lekim, vollezele.

Mevrouw Arthur DE BOECK, geboren Malvina SLAGMEULDER,  
De heer Walther DE BOECK,

De heer en mevrouw Arthur TIELS-DE BOECK,

Jongeheer Albert TIELS,

Jongeheer Pierre TIELS,

Jongeheer Edwin TIELS,

Mejuffer Greta TIELS.

De families DE BOECK, SLAGMEULDER, VAN SCHEPDAEL en ULIN,

danken U voor de blijken van deelneming  
in rouw en gebed.