

"Ik ben de verrijzenis en het leven. „



GEDENKT IN UW GEBEDEN

de ziel van Mijnheer

## EMIEL DE BOECK

echtgenoot van Mevrouw

**CELINE EECKHOUT**

geboren te Appelterre, de 31 mei 1903, en godvruchtig overleden te Geraardsbergen, de 4 september 1965, gesterkt door de HH. sacramenten en de Pauselijke Zegen.

Hij was een goede echtgenoot die zijn vrouw trouw liefhad en alleen met haar zijn grootste genot, zijn familie, deelde.

Zeer minzame vader, die voor zijn jongens meer een vriend was en goede raadgever, die voor zijn schoon gezin, al verloor hij een allerbeste zoon; de goede wegen van gebed en plichtbeseft bewandelde en voorging, steeds welgemoed!

Hij was een goed mens: vriendelijk voor iedereen, en door allen bemind en geëerd, die steeds optimist door het leven ging en overal een blijden lach van vreugde en levensgenot opwekte: Gods trouwe dienaar, trouw zijn plichten vervullende, en steeds het leed en het lijden droeg, met het beseft dat God de zijnen nooit verlaat!

Bemindde echtgenote, wie had ooit gedacht dat onze levensbaan zo snel en kort, door een lijdeborgende kwaal zou gedwardsboomd zijn! We waren zo gelukkig! steeds gesterkt door een edelmoedige toewijding, wenste ik nog zeer vele jaren door te brengen. Gods wil geschiede.

Geliefde kinderen, geen enkele dag was me ongelukkig omdat ik met u en bij u zoveel geluk zag en genoot! 'k wens u eendracht, genegenheid en nimmer uw vader te vergeten in uw gebed. Beste familieleden, allen had ik u lief en wenste u gelukkig te zien!

H. Hart van Jezus, bermhertigheid!

Zoet Hart van Maria, wees onze troost!



De familiën De BOECK,  
EECKHOUT,  
VAN DEN BOSSCHE,  
VAN DEN HOVE,

*danken U oprecht voor uw blijken van christelijke deelneming.*

.....  
Drukk. R. De Boeck, Zandbergen.