



Een kindje sterft ; men weent en klaagt.  
Wat weet gij, o mens, wat God wikt.  
Als het de Schepper zo behaagt,  
Is het het beste, wat Hij schikt.

-----  
Naar God in de hemel ging het zieltje van  
ons dierbaar kind

Mejuffer

## **Frieda, Marie DE BOECK**

dochtertje van Heer Jozef

en Mèvrouw Angèle VAN HERREWEGHE

geboren te Wetteren de 22 Augustus 1942 en  
vredig overleden te Gent de 16 Februari 1954,  
na de laatste HH. Sacramenten te hebben  
ontvangen.

Leerlinge aan Stella Matutina te Michelbeke.

Lid van de Eucharistische Kruistocht.

Roept Gij nu al, Heer, 't is tijd !  
Ik meende toch : lang is nog het leven.  
Maar sta ik nu al vóór de eeuwigheid ?  
God, moet ik nu al alles geven ?  
Welaan dan, Heer, ik kom !  
Veel laat ik op de wereld achter.  
Maar daar vraag ik U om :  
„ Maak mijn dierbaren 't lijden zachter !  
Zegen mijn ouders, broers en zusje, geef ze  
moed !

Breng ze later weer bij mij.  
Bewaar in hen hun zusje goed,  
Want God almachtig, dat zijt Gij ! “

O. L. Vr. van Lourdes, bid voor ons.

Conc. Boqaert, Serskamp



De Familiën DE BOECK en

**VAN HERREWEGHE**

danken U om de bliken van deelneming.