

†

Onverwacht is uit ons midden weggenomen

DE HEER

## JOZEF DE BOECK

echtgenoot van mevr. Anna VAN DE KEERE

geboren te Erondegem op 29 juni 1919,  
en vroom ontslapen te Gent in het  
Akademisch Ziekenhuis op 28 maart 1983,  
gesterkt door de Ziekenzalving.

---

Al wie Jozef kende heeft hem bewonderd als die harde werker, die sober leefde, en die volledig in dienst stond van zijn gezin.

Hij was niet de man van veel gepraat, maar de stoere landman, die vanaf zijn kinderjaren gewoerd heeft met zijn krachten, tot de laatste dagen voor hij naar het ziekenhuis ging. Moeilijke jaren heeft hij gekend, en voor tegenslagen is hij niet gespaard gebleven, maar steeds bleef hij rechtop, bewust dat het lot van familie en gezin in zijn handen lag. Met rechtmatige fierheid mocht hij opkijken naar het resultaat van zoveel arbeid : de wenkende toekomst voor zijn kinderen, en de geborgenheid voor zijn echtgenote. Nu mocht hij rustig aan de toekomst denken : en Jozef dacht aan de blijvende toekomst hierboven ; hij vond dat zijn taak vol-eind was, en dat God hem wenkte.

Geduldig heeft hij alle onderzoeken ondergaan, en zonder angst kon hij herhalen : mijn

taak is af ; we moeten allen eens gaan, maar nu is voor mij het einde nabij, ik voel het.

In de Goede Week, de periode waar we het lijden en sterven van Christus gedenken, maar dan ook de bekroning van de Verrijzenis, nu heeft de Heer hem geroepen, om het eeuwig loon te ontvangen voor een nederig maar verdienstelijk leven.

Duurbare echtgenote en lieve kinderen, ik ben zonder veel afscheid van U weggeroepen, maar ik vraag U : treurt niet, maar dankt God, want Zijn liefde heeft me behoed voor lang lijden ; ik dank U allen voor uw liefdevolle attenties. Aan U, mijn kinderen, vraag ik bijzonder dat ge moeder wilt troosten en steunen, want voor haar zal de eenzaamheid wel zwaar worden. Zoekt kracht in het gebed, en blijft met mekaar steeds in oprechte liefde verbonden.

---

De families DE BOECK, VAN DE KEERE,  
VAN KERCKHOVE en MEULEMAN

danken U voor de blijken van deelneming  
hen betoond in rouw en gebed.

---

Uitg. R. François, Oordegem