

Herinnering aan



DE HEER

Karel DE BOECK

Echtgenoot van Maria VAN BAELEN.

Geboren te Opwijk op 15 mei 1938 en
er onverwachts overleden
op 24 oktober 1995, gesterkt door
het gebed van de priester.

Waarom ? Waarom nu ?

Juist nu dat het leven nog zoveel beloftes
en verwachtingen had in te vullen.

Uitkijken naar het pensioen dat al in
zicht kwam, waardoor wij nog meer
tijd voor elkaar zouden vrij kunnen
maken ;

uitkijken naar de kleine en grote werken,
die ons dagelijks leven zo intens maakten ;

uitkijken naar de komst van de kinderen
en kleinkinderen, telkens opnieuw een
stimulus om jong te blijven, van hart en
geest ;

uitkijken naar de vele activiteiten, de
vriendenkring van het Kadaster en de 50-

plus groep, familie, vrienden en
kennissen, burens ... zovelen bij wie het
goed vertoeven was, dienstbaar en
beschikbaar te mogen zijn, luisteren,
praten ;

elke dag opnieuw op de uitkijk staan voor
de vele wonderen van de natuur, hoe alles
groeide in de hof, de zonnestralen van de
dag, het leven.

Dit leven werd mij brutaal ontnomen.

Totaal onverwacht. Zonder enige
aanwijsbare reden.

De vele verwachtingen en beloftes zullen
niet meer ingevuld kunnen worden. Dit
moment van heengaan ... deze ultieme
sprong ... leg ik in Uw handen Heer. Ik
heb een mooi leven gehad en ik geef het U
terug.

Geef aan mijn vrouw Maria, aan mijn
kinderen en lieve kleinkinderen de kracht
om Uw beslissing te aanvaarden. Het zal
moeilijk wennen worden. Koester hen in
Uw goedheid en sterk hen in geloof, hoop
en liefde.

De families DE BOECK - VAN BAELEN -
MEERT - HERMANS danken u voor uw
gebed en meelevens.

