

Ook gij, wees bereid, want gij weet niet wanneer
de Zoon des menschen komen zal.

(Math. 24-44.)



Bid tot zielerust van

DEN HEER

KAREL, JAN DE BOECK,

Weduwnaar van Vrouw

Barbara, Odile Van Wezemael,

geboren te Erpe den 28 Juli 1866 en schielik

overleden te Sint Kwintens-Lennik den 7 Maart 1947.

VERSTERKT DOOR HET H. OLIESEL.

lid van verschillende godvruchtige genootschappen.

Waakt, want gij kent noch dag noch uur, waar-
op de Heer komen zal. Weet wel dat de huisvader,
indien hij wist op welke uur de dief zou komen,
heel zeker waken zou en hem niet zou laten inbre-
ken in zijn huis. Houdt u dus ook allen gereed,
want de Zoon des menschen zal komen als gij er
minst aan denkt. (Matth. 24-42)

Niet een schielijke dood moet men vreezen, maar
de dood die én schielik én zonder voorbereiding is.
(H. Gregorius.)

De brave overledene heeft de dood niet gevreesd:
Hij was een man van sterk geloof, en hij beleefde
zijn geloof. Rustig en kalm is hij heengegaan naar
een ander leven. Voor den Kristennensch immers
"wordt het leven veranderd, niet weggenomen..."

(Prefatie der Begrafenis.)

Mijn dierbare Kinderen, Kleinkinderen en Bloed-
verwanten, onthoudt de laatste les die vader u gaf
bij zijn afsterven. Blijft steeds wandelen op den
weg van eer en plicht, en de goede God zal uw
beloofing zijn, hier en hierna.

Vergeet in uw gebeden uw ouders niet, die op u
wachten in den hemel.

H. Jozef, patroon der stervenden, bid voor ons.

De Familiën

DE BOECK, SCHELLAERT, DE PUNT,
VAN WEZEMAEL en VAN CAUTER,

DANKEN U INNIG VOOR DE GEBEDEN EN BLIJKEN VAN
DEELNEMING

Sterck & Coppens, Mene.