

*Als ik ooit doodga, verstik me dan niet in je tranen
maar schep een herinnering aan mijn lach,
niet op mijn graf, maar in je eigen levenssfeer,
daar waar ik gelukkig was.*



Dankbare herinnering aan

De Heer

Remi DE BOECK

weduwnaar van mevrouw

Palmyre HAELTERMAN

hij werd geboren te Grimminge op 17 juli 1925
en is godvruchtig overleden in het
AZ Sint-Elisabeth te Zottegem op 27 mei 2007,
gesterkt door het gebed van de kerk.

De families DE BOECK, HAELTERMAN,
CAEYMAN en LEIRENS danken u voor
uw blijken van medeleven.

papa,

eigenlijk waren er nog zoveel vragen
en wilden wij jou nog zoveel zeggen
maar jij bent stil weggegaan,

jij... jij hebt je best gedaan

onze vragen blijven onbeantwoord
wat we jou nog wilden zeggen ook
wij zullen jou nu koesteren

jij... jij hebt je best gedaan

Grimminge, 2 juni 2007



Sinn