

Hij zag de Geest Gods als een duif nederdalen en over Zich komen. (Mat. III - 16)



In de eeuwige Vrede ruste de Ziel van
DE HEER

Dominique De Boitselier

Echtgenoot van

Mevrouw VICTORINE BRUYLANT

geboren te Okegem op 16 december 1889 en er godvruchtig in de Heer ontslapen op 21 mei 1969, gesterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

Verheugd bleven mijn ogen
ten hemel opgetogen
waarheen uit dit laag dal
de vogel vliegen zal.

(M. Koenen)

Wijl het gelovige Godsvolk zich voorbereidt op de komst van Gods Geest die als een vogel met wijd uitgespannen vlerken over de wereld hangt om aan al wat leeft de adem van het leven te schenken, is deze vader in gezegende ouderdom naar het eeuwig leven overgegaan. Moge de God van liefde en barmhertigheid hem nu de rust geven die hij zichzelf alhier zo moeilijk gunde.

Hij hield van het leven, van de planten en dieren, van de vrijheid in Gods wijde natuur. Hield hij daarom misschien zoveel van zijn duiven die zich niet bekommeren om de grenzen waartussen de mensen zichzelf opsluiten?

Of was het om de liefvallige eenvoud van deze vogel, zoals die in de bijbel wordt geroemd? of als het symbool van onsterfelijkheid zoals dit sinds eeuwen wordt aangewend?

Met vertrouwen op de Heer heeft hij het einde van zijn levenstocht 'gekonstateerd' hopend met deze laatste vlucht Gods eeuwige Illede te kunnen winnen.

Mijn geliefde echgenote, mijn kinderen en kleinkinderen waarvan ik zoveel hield, u allen wens ik verder een gelukkig bestaan, de liefde onder elkaar en de nodige offerzin om de kwade met de goede dagen in het leven te aanvaarden. Bidt tot God op wie ik stervend al mijn hoop heb gericht en dat wij eens in Hem elkaar mogen weervinden.

Mijn familieleden en vrienden zeg ik dank om hun sympathie en genegenheid.

De families DE BOITSELIER — BRUYLANT
VANDERPERRE en VAN DAMME.

danken U voor de bliken van deelneming.

Drukkerij Excelsior, kosten, Okegem.