

De rechtvaardigen zullen leven in alle  
eeuwigheid, hun loon is bij de Heer.  
Wijsheid II.



**BID VOOR DE ZIEL**

van Mevrouw

**Zenaïde DE BOITSELIER**

Echtgenote van Mijnheer

**JULES OLIVIER,**

geboren te Okegem, de 28 October 1887 en  
zacht in de Heer ontslapen te Ninove, de  
10 Januari 1949,  
versterkt door de H.H. Sacramenten  
der stervenden en de Pauselijke Zegen.

Zalig de doden die in de Heer sterven;  
van nu af zullen zij van hun arbeid rusten,  
want hun goede werken volgen hen.

(Mis v. overledenen.)

Gelijk haar leven, zo was ook haar heen-  
gaan: zacht, eenvoudig en stil, onderworpen  
en gelaten aan Gods wil, geduldig in het  
lijden, kalm en rustig in het stervensuur.

Beproevingen heeft zij doorstaan, maar God  
mengelt het geluk van deze aarde met bitter-  
heden, opdat wij een ander geluk zouden  
zoeken wiens zoetigheid niet bedrieglijk is.

(H. Aug.)

Vaartwel, lieve echtgenoot, bloedverwanten  
en vrienden. Ik dank U om die trouwe en  
milde zorgen en talrijke blijken van tedere  
verkleefdheid. Het gebed zal uw troost zijn;  
hierboven blijf ik met U meelevende waar ik U  
eens verwacht in de zalige eeuwigheid. Ver-  
geet mij niet in uwe gebeden.

**Barmhartige Jezus, geef haar ziel de eeuwigheid  
rust!** (300 dag. afl.)

**Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid!**  
300 d. afl.



**Om uw gebeden en blijken van deelneming  
in hun diepe rouw  
danken U beleeft :**

Mijnheer Jules OLIVIER,

De familiën:

DE BOITSELIER,  
VAN DER PERRE,  
OLIVIER en  
MATHIJS.

---

N. V. Drukkerij Anneessens, Ninove.