

Mijnheer en Mevrouw Roger De Clercq-Coupé ;
Mejuffter Elmire De Clercq ;
Mijnheer Roger-Georges De Clercq ;
Mejuffter Monique De Clercq ;
De familiën De Bom Van Driessche en De Clercq.

*Gevoelig aan Uw blijc van deelname in hun
pijnlijken rouw, bieden LIED. hun innigsten dank.*



TER ZALIGER GEDACHTENIS

van Mevrouw

Irma DE BOM VAN DRIESSCHE

Weduwe van

Mijnheer Fréдор DE CLERCQ

geboren te St Martens-Lierde, den 25 Mei 1869
en zeer godvruchtig overleden te Oudenaarde,
den 8 Februari 1948,

*voorzien van al de troostmiddelen
van onze Moeder de H. Kerk.*

Het gekende beeld van de sterke vrouw uit het Boek der Spreuken (XXXI 10-20) past voor de echtgenote die bevallig is voor haar man, die bezorgd is met de opvoeding der kinderen en die de paden van haar huis in stilte bewandelt. De moderne vorm van de sterke vrouw past voor de duurzame overledene, die bij het vroegtijdig afsterven van haar betreurde Echtgenoot niet enkel alleen de zorg van huisgezin en opvoeding op zich nam, maar daarbij de last van een belangrijk bedrijf, dat ze met latere hulp van haar kinderen tot groei en bloei wist te brengen. En tussen dat opslorpend leven van nijverheidswereld wist ze toch de oude deugden van voorbeeldige vrouw en moeder te bewaren en haar hand te openen voor noodlijdenden en haar mond voor wijsheidswoorden.

Mijn geliefde Kinderen, hetgeen gij van mij gehoord en gezien hebt, doet dat voort en de God van vrede zal met U zijn. (Phil. IV, 2). Ik dank U voor de grote kinderlijke genegenheid waarmede gij mij hebt omringd ; U vooral, *beminde dochter*, die in liefdevolle bezorgdheid voor uw moeder de schoonste jaren van uw leven hebt geofferd en voor haar een engel van goedheid zijt geweest. Blijft met elkander in liefde en met mij in dagelijks gebed verenigd tot wij ons samen in de hemelse glorie mogen verheugen.

Duurbare Broeder, Schoonzusters en Bloedverwanten inzonder mijn *Neef-Priester* weest mij in uw godvruchtige gebeden indachtig.

Mijn Jezus Barmhartigheid !

(100 d. afl.)

Oud. — M. Bevernaege