

Wie op Mij rekest zal Ik verlossen,  
beschermen zal Ik wie Mij erkent. (Ps.91)  
Naar het Rijk der Hemelen is vanuit deze  
wereld overgegaan Gods trouwe dienaar



MEVROUW

## Maria-Helena De Bont

weduwe van de heer **Oscar REMUE**

geboren te Denderwindeke op 1 juli 1899 en  
schielijk overleden te Appelterre-Eichem op  
2 maart 1977, gesterkt door de Sacramenten  
van onze Moeder de H. Kerk en de Pause-  
lijke Zegen.

Lid van de H. Barbaragilde.

Zij was een mens « van de buiten », ge-  
hard door het vele werken, gerijpt door de  
levenservaring, plichtsgetrouw, recht voor de  
vuist en ongekunsteld. Een goed mens met  
veel begrip voor alwie op bezoek kwam en  
goed ontvangen werd.

Bijna een halve eeuw heeft zij op de  
parochie met haar dierbare man het lief en  
leed gedeeld van een opgroeiend gezin, van  
uithuwende kinderen, van oorlogsjaren en  
bevrijdingsroes. In 1963 stierf haar enige  
dochter, die zij zo zeer liefhad Drie jaar  
later, 37 jaar na haar huwelijk, verloor zij  
haar geliefde echtgenoot Oscar. Zij wist ech-  
ter moedig dit verlies te verwerken door haar  
liefde en genegenheid op kinderen en klein-  
kinderen over te dragen.

De orgemakken van de oude dag spaar-  
den Helena niet. Doch haar sterke levens-  
kracht en het ontvangen der H. Sacramen-  
ten hielpen haar ziekte-toestand te boven te  
komen en schonken haar het geluk Kerst- en  
Nieuwjaarsdagen in de vertrouwde kerkkring  
te vieren.

Bij het begin van de Vastentijd, bezin-  
ningstijd over de vergankelijkheid van ons  
aards bestaan, heeft de Heer Helena plots  
tot Zich geroepen. Ze is overgegaan naar het  
Rijk van de Hemelse Vader. Moge zij, door  
Gods barmhartigheid gesteund, het geluk  
kennen van een blij weerzien van haar ge-  
liefde echtgenoot.

Haar zonen, dochters en kleinkinderen  
zullen nu haar hulpbiedende aanwezigheid  
missen. Stilaan echter zullen zij, gesterkt  
door de genaden van het gebed van de tal-  
rijke vrienden en kennissen, enkel de herin-  
nering over houden aan een liefhebbende  
moeder en genegen grootmoeder, die maar  
een wens had : ze allen gelukkig te zien.  
Heer Jezus, Verlosser der wereld, wees haar  
Zaligmaker.

O. L. Vrouw van de Rozenkrans, spreek nu  
voor haar ten beste.

Om uw vrome gebeden,

uw troostende aanwezigheid en  
uw vele blijken van medevoelen,  
danken U ten zeerste de families  
DE BONT, REMUE, DEURBROECK en  
VOLCKAERT.

Druk. F. De Saedeleer - 9590 Zandbergen