

Ontferm U Heer, ontferm U over ons !

†

Bid voor de zielerust

van Mevrouw

Maria-Louise DE BONTE

echtgenote van de Heer René BOURLEZ

geboren te Beerlegem op 23 juni 1900 en
en er godvruchtig overleden op 31 maart
1974, voorzien van de H. Sakramenten
der zieken.

Midden in ons leven worden wij getroffen door de dood. Bij dit pijnlijk verlies moeten wij voor haar bidden tot God, onze Vader, die ons bijstaat en vertroost in alle tegenspoed: dat God haar rust schenkt voor het werk van een gans leven voor haar huisgezin; haar verkwikking geeft voor al haar zorgen; eeuwige rust voor haar lijden en ziekten en het geluk van de eeuwige vreugde.

Want de Heer zei: «Schrijf: zalig de doden die in de Heer sterven.» «Ja waarlijk, zegt de Geest, laat hen uitrusten van hun moeiten, want hun werken vergezellen hen.»

Ap. 14, 13.

Beminde echtgenoot, kinderen en kleinkinderen, troost u om mijn heengaan. Dank u om uw bijstand en uw hulp in mijn ziek-

te en lijden en denk vooral aan het goede, dat ik voor u gedaan heb, en vooral denk aan mij in uw gebeden.

*Om uw gebed en kristene deelneming in
hun rouw, danken U:*

De Heer René Bourlez, *haar echtgenoot*;
De Heer en Mevrouw Marcel en Georgette
Bogaert-Bourlez en kinderen
Marc, Patrick en Véronique,
De Heer en Mevrouw Gabriel en Odette
De Groote-Bourlez en kinderen
Alex, Luc en Dirk,
haar kinderen en kleinkinderen;
De families De Bonte - Van Geert -
Bourlez en De Pessemier.

Drukk. Darragas, Munkzwalm.