

*"Jij was in eenvoud sterk en groot
en toegewijd aan die U dierbaar waren."*



Liefdevol aandenken aan

Nelly DE BONTE

dochter van wijlen Romain DE BONTE
en Adèle DE KEYSER

geboren te Ronse op 5 november 1928
en overleden te Kluisbergen
op 8 maart 2007,
gesterkt door het ziekensacrament.

Lid van Okra

*De families DE BONTE, DE KEYSER,
VINDEVOGEL en JOLLY
danken U voor uw aanwezigheid,
uw woorden van troost en gebed.*

*Gij zijt voorbij, maar duurt
met zoveel sporen in ons hart,
in onze herinneringen,
nu wij u plots,
maar niet geheel verloren,
want alles wat elk van ons van u ontving
aan liefde en vertederling
blijft eenieder onverwoestbaar
toebehoren.*

A. van Wilderode

Vredig is ze van ons heengegaan.
Haar schoon leven, helemaal ons gegeven is nu
voltooid.
Zij was onze vreugde en onze geborgenheid en
zo wordt ons bestaan nooit meer als voorheen.
Wij zullen haar tedere glimlach missen waarin
zo'n innige genegenheid en zorg voor ons lag.

Nelly,
wij zijn je dankbaar om wie je was,
dankbaar om je eenvoudig leven,
dankbaar omdat je altijd eerst aan anderen dacht,
dankbaar om je diep gelovig zijn.
Dank je wel voor alles.



DUBAR