



TOT VROOM AANDENKEN AAN

MEJUFFROUW

Blanche DE BONTRIDDER

geboren te Nederbrakel op 9 maart 1895 en
zeer godvruchtig overleden te Brakel
op 31 oktober 1974,
gesterkt door het H. Sakrament der zieken
en de Pauselijke Zegen.

« Mijn kracht vermindert, mijn levensdag
loopt ten einde en er blijft mij niets meer
over dan het graf. Verlos mij, o Heer, en
stel mij bij U ». Deze klacht van Job was
ook de bede van onze duurzame overledene.

Het geloof leert ons dat de dood toch geen
dood is, maar een overgang tot een beter
leven, indien men in Gods genade leeft en
streeft en sterft. Zalig daarom degenen die
deze aardse pelgrimstocht doorkruisen langs
de wegen van de Heer : godsdienstig, deugd-
zaam en gediensdig.

Zo is onze duurzame overledene door dit
leven gegaan : zij was een diep overtuigd
kristelijke vrouw, haar leven vulde ze met
bidden en dienen. Dank zij haar groot ge-
loof vond zij de kracht om vol optimisme
vreugde uit te stralen.

Nu zij ontslapen is in de Heer op de voor-
avond van het feest van alle heiligen in de
hemel, moeten wij niet treuren, maar dan-
ken we de Heer om dit schone leven en
bidden we in geloof : « Ten paradijze ge-
leiden u de heilige engelen ».

Duurbare familie, ik dank u allen om uw
genegenheid en uw goedheid. U vooral wil
ik bijzonder danken die zoveel voor mij ge-
daan hebt met een tedere liefde en een
zorgvolle bekommernis ; dank u, want mid-
den onder u was ik gelukkig.

Beste vrienden, kennissen en geburen, ook
u dank ik om uw attentievolle genegenheid.
Bidt tot God dat Hij mij opneme bij al de
heiligen in de hemel.

Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.

De families DE BONTRIDDER en MATTHIJS,
danken voor de blikken van kristelijke
deelneming.

Drukk. De Ruyver, Brakel - Tel. 42 34 70